

## Μια βόλτα στους δρόμους της Κοπεγχάγης (COP26T)

Διάρκεια: 4 ώρες | Ενήλικες: €47.00 | Παιδιά: €34.00

Μια βόλτα στους δρόμους της Κοπεγχάγης

Η εκδρομή "Μια Βόλτα στους Δρόμους της Κοπεγχάγης" είναι μια μοναδική ευκαιρία για να ανακαλύψετε την πόλη με τα πόδια, απολαμβάνοντας τις ιστορικές και γοητευτικές γωνιές της. Αυτή η περιήγηση 3 ωρών ξεκινά με τη μεταφορά με λεωφορείο στην Μικρή Γοργόνα, ένα από τα πιο διάσημα σύμβολα της Κοπεγχάγης. Ετοιμαστείτε να τραβήξετε υπέροχες φωτογραφίες καθώς θα ανακαλύπτετε την πόλη περπατώντας στους δρόμους και τις πλατείες της, που είναι γεμάτοι με ιστορία και ομορφιά, αφού η Κοπεγχάγη είναι η πρωτεύουσα της Δανίας από το 1417.

Η ξενάγηση περιλαμβάνει σύντομες στάσεις για φωτογραφίες, μεταξύ των οποίων το Παλάτι Αμαλιανμποργκ, η θερινή κατοικία της βασιλικής οικογένειας. Στη συνέχεια, η περιήγηση συνεχίζεται στους γραφικούς κανάλια του Νυχάβν, την παλιά περιοχή των ναυτών, με τα πολύχρωμα σπίτια και την μοναδική ατμόσφαιρα που αποπνέει.

Η περιήγηση θα ολοκληρωθεί με μια ακόμα στάση όπου θα επιβιβαστείτε στο λεωφορείο για τη μεταφορά πίσω στο λιμάνι.

Σημείωση: Επειδή η περιήγηση περιλαμβάνει μεγάλες χρονικές περιόδους περπατήματος σε ανώμαλο έδαφος, οι επισκέπτες με περιορισμένη κινητικότητα καλούνται να αξιολογήσουν τη φυσική τους κατάσταση και την ικανότητά τους πριν συμμετάσχουν στην εκδρομή. Αυτή η εκδρομή είναι διαθέσιμη μόνο για επισκέπτες που δεν επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται στην Κοπεγχάγη.

Γλώσσες ξενάγησης:

Αγγλικά

Γερμανικά

Ιταλικά

Ισπανικά

Γαλλικά



**Pamekrouaziera.gr**  
Η κρουαζιέρα στα καλύτερα της!