

Η Πόλη που Γεννιέται Μέσα Από τις Στάχτες της (MES-05)

Διάρκεια: 4 ώρες | Ενήλικες: €52.00 | Παιδιά: €36.00

Η Μεσίνα ιδρύθηκε το 730 π.Χ. από Έλληνες εποίκους από τη Χαλκίδα και αρχικά ονομαζόταν Ζάγκλη. Η πόλη έχει πληγεί στο παρελθόν από μεγάλους σεισμούς, ιδιαίτερα αυτούς του 1783 και του 1908. Οι σεισμοί, αλλά και οι βομβαρδισμοί από τους Συμμάχους κατέστρεψαν τα ιστορικά της κτίρια κατά το Β' Παγκόσμιο πόλεμο, χαρίζοντάς της το προσωνύμιο «η πόλη χωρίς μνήμη».

Αναχωρείτε με λεωφορείο από το λιμάνι για να φτάσετε στο Ganzirri, ένα μικρό ψαροχώρι που βρίσκεται κοντά στις λίμνες Pantano Grande και Pantano Piccolo, πλούσιες σε θαλάσσια ζωή. Θα συνεχίσετε για το Capo Peloro, το κοντινότερο σημείο στην ακτή της Καλαβρίας σε μια πανοραμική περιήγηση στη Μεσσήνη, όπου μπορείτε να θαυμάσετε την Piazza Cairolì, το Δικαστικό Μέγαρο, το Πανεπιστήμιο και την εκκλησία Cristo Re, που δεσπόζει στο λιμάνι και στο στένο της Μεσίνα.

Μετά από στάση για φωτογραφίες, σειρά έχουν η εκκλησία του San Francesco, το Κυβερνητικό Μέγαρο, το Συντριβάνι του Ποσειδώνα και ο κεντρικός δρόμος "Viale della Libertá". Επισκεφθείτε τον Καθεδρικό Ναό και τον Θησαυρό του Καθεδρικού Ναού για να θαυμάσετε τον περίφημο Χρυσό Μανδύα (Manta d'Oro), ένα ειδικό ύφασμα, στρωμένο με πολύτιμους λίθους, που καλύπτει την εικόνα της Παναγίας και του Βρέφους.

Η επίσκεψή σας στη Μεσίνα ολοκληρώνεται με μια στάση σε ένα ιταλικό καφέ, όπου θα δοκιμάσετε τοπικά αρτοσκευάσματα, συμπεριλαμβανομένου ενός ρολού ζαχαροπλαστικής γεμάτο με γλυκιά κρέμα που ονομάζεται "cannolicchio" και μια δροσιστική "γκρανίτα" με πάγο νερού διαφορετικών γεύσεων.

-Συνιστάται συντηρητική ενδυμασία για επίσκεψη σε θρησκευτικούς χώρους.

-Σε περίπτωση θρησκευτικών εορτών, η επίσκεψη στον Καθεδρικό Ναό θα περιοριστεί στον εξωτερικό χώρο.

-Οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων μπορούν να συμμετάσχουν, κατόπιν συνεννόησης.



**Pamekrouaziera.gr**
Η κρουαζιέρα στα καλύτερα της!